

DE COLVE

Kroniek van de Familievereniging Kolff

Uitgave XXVII, 2022

Van de voorzitter

Vorig jaar vierden we de 25e uitgave van De Colve notabene in een jaar dat we elkaar nauwelijks konden treffen. De Familiedag ging ook dat jaar weer niet door. Dit jaar zullen we elkaar wel kunnen zien en we hopen daarom op een héél grote opkomst. Driemaal is scheepsrecht: dit jaar proberen we voor de derde keer samen te komen op Nimmerdor te Amersfoort. Daaraan gekoppeld wordt een bezoek aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg en zullen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het Familiediner plaatsvinden in een restaurant niet ver van Nimmerdor.

Over een paar jaar hebben we een wel heel bijzonder jubileum: de Familievereniging bestaat in 2026 al 100 jaar! Dat willen we groots vieren met een zo mogelijk wat ruimer opgezette familiedag. Ideeën daarvoor zijn nog steeds welkom en er zal hiernaar gevraagd worden op de ALV van dit jaar en mogelijk komen er spontaan ideeën op tijdens de borrel daarna.

Dit jaar starten we met iets nieuws: een reünie voor jongere familieleden. Bij de convocatie en nog eens in deze De Colve zit een uitnodiging voor een reünie in oktober. Graag wil ik alle jonge familieleden uitnodigen hier naartoe te gaan. Je moet je wel eerst even aanmelden. Deze dag komt niet in de plaats van de traditionele Familiedag waar nog



steeds iedereen, jong en oud, van harte welkom is en waar we de jongere leden die zich voor de jongerendag aanmelden ook heel graag verwelkomen! Het jongste bestuurslid, Marit Kolff, heeft zich ingezet voor de totstandkoming van deze dag en ik wil haar dan ook hartelijk bedanken voor haar inzet en initiatief.

De website was al een tijdje aan vernieuwing toe, vooral de 'achterkant' ervan en ook de toegankelijkheid voor anderen dan de oorspronkelijke bouwer, ondergetekende, moest gemakkelijker worden. Dat loopt nu wanneer ik dit schrijf en ik hoop dat bij het verschijnen van deze De Colve de nieuwe site gereed is.

Als dat zo is moedig ik u van harte aan om er weer eens een kijkje te nemen. Natuurlijk kunt u zich dan ook weer voor de Familiedag aanmelden via de website. Mocht dat niet het geval zijn dan maakt u gebruik van het meegestuurde formulier om u voor de familiedag aan te melden.

Ik mag gelukkig weer eindigen met het uitspreken van mijn wens u allen in grote getale te mogen verwelkomen op de komende Familiedag in juni.

*Marius Kolff (CBCD XVIIw4), voorzitter
Den Haag, april 2022*

Van de redactie

Dit jaar verschijnt De Colve voor de 27e keer met een flink aantal artikelen. Veel leeslezier!

Oproep voor volgende De Colve

Volgend jaar verschijnt De Colve voor de 28e keer. Voor die uitgave is het fijn om weer zoveel mogelijk verhalen, artikelen en dergelijke van u te ontvangen. Omdat gebleken is, dat Kolffen vaak een eigen bedrijf starten, een bijzonder beroep of een bijzondere hobby uitoefenen, vinden wij het

fijn om ook hieraan aandacht te besteden. Om een mooi blad te maken is uw hulp steeds hard nodig. Graag ontvangt de redactie uw bijdrage voor het volgende nummer voor 1 maart 2023.

Redactieadres

U kunt uw bijdrage mailen naar n.kolff@gmail.com

Nienke, Marius, Julius

Inhoud De Colve XXVII onder andere:

Van de voorzitter
Van de redactie
Van de secretaris

Van de Archivaris
Diverse artikelen
Summary in English of Major Articles.

JAARVERSLAG FAMILIEVERENIGING KOLFF 2021

Familiedag

Op zaterdag 14 juni 2021 is de familiedag in Amersfoort helaas door coronapandemie niet doorgegaan.

Familieberichten

Geboren:

- **Xander Cornelis Johannes Kolff** geboren Dordrecht 3 oktober 2021, zoon van Wouter en Mariëlle Kolff-Mellink (CBCB XIXs2)..



Overleden:

- **Bernard Donker** echtgenoot van Sylva Donker-Kolff (CBCF XVIz4), Schiedam 5 januari 1936, overleden Warnsveld 7 april 2022.
- **Monique Gertrudis Maria Kolff-Kamphuis**, echtgenote van Kees Kolff (CBCF XVIIIdd), geboren Doesburg 23 mei 1967, overleden Vught 21 februari 2022.
- **Ronald Willy de Ruuk**, echtgenoot van Joyce Margaret Kolff van Oosterwijk (CCA XVIIj2), geboren Djember (Besoekei, Oost-Java) 5 juni 1941, overleden Amsterdam 4 februari 2022.
- **Hermine Elisabeth Cornelia (Liesbeth) Huijssoon-Kolff** (AC XVIe1), geboren Deil 12 januari 1928, overleden Beesd 1 oktober 2021.
- **Marian Charlot van Meerten-Kolff** (CBB XVIIIf1), geboren Rotterdam 24 april 1936, overleden Wassenaar 20 juli 2021.

- **Pieter (Pim) Kolff** (CBCD XVIIbb), geboren Rijswijk 25 februari 1926, overleden Wassenaar 31 mei 2021.
- **Jeanette Roelandina van Baarsen-Kolff** (CBCF XVIz1), geboren Overschie 9 februari 1928, overleden Bloemendaal 6 maart 2021.
- **Peter van Santen Kolff** (CA XVII1), geboren Rotterdam 4 juni 1947, overleden Hoog Keppel, 12 januari 2021.

Website

De website is goed bezocht en veel gebruikt om gegevens over familieleden op te zoeken. Sinds 2020 staan ook vele uitgaven van De Colve als geheel in Adobe Document op de website.

De Colve

Net als de website voldoet De Colve, het familiebulletin, dat eenmaal per jaar verschijnt, eveneens goed als middel om de band tussen familieleden te versterken. In 2021 is De Colve voor de 26e keer verschenen, dankzij de inzet van vele familieleden en de interim redactie bestaande uit Nienke, Marius en Julius.

Op de website doet de webmaster, Marius, een dringende oproep aan leden en niet-leden om een bijdrage te leveren aan De Colve. Iedereen heeft wel wat waarover hij of zij wat kan schrijven.

Op de website staan een aantal voorbeelden waarover zeker geschreven kan worden.

Boek: Goede Namen

Op 17 november vond in Amsterdam de presentatie plaats van 'Goede Namen, Adel en patriciaat in naorlogs Nederland', auteur is Kees Bruin. Ook de familie Kolff wordt in dit boek genoemd. Het werk is verkrijgbaar bij boekhandels in Nederland.

Nederlands Patriciaat

De uitgave met de nieuwste opname van de genealogie van de familie Kolff is enigszins vertraagd. Verwacht wordt nu dat de uitgave in 2023 gerealiseerd wordt. De gegevens zijn door een werkgroepje van familieleden verzameld. Bij het verschijnen van de nieuwste uitgave met de opname Kolff zal ook de genealogie op de website geactualiseerd zijn.

Kerstkaarten

De laatste jaren stuurt het bestuur met kerst een kerstwens naar de leden. Zij hebben aangegeven dit initiatief zeer te waarderen. Duidelijk is dat daardoor de familiebanden nog meer worden aangehaald. Het is een mooie traditie.

Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft in 2021 eenmaal vergaderd. Deze vergadering vond in februari plaats. De Algemene Ledenvergadering heeft in 2021 niet

Leden

Het ledental (incl. mede- en jeugdleden) van de Familievereniging Kolff bedraagt per 31 december 2021 in Nederland: 273; buiten Nederland: 138.

Adreswijzigingen, geboorten, huwelijken, overlijden

Adressen van de leden worden zo goed mogelijk bijgehouden. Daarbij is uw hulp absoluut noodzakelijk! **Geef zo snel mogelijk uw adreswijzigingen door aan de secretaris.** Het is namelijk jammer als u geen uitnodiging ontvangt, omdat

wij uw juiste adres niet hebben. Het adres van de secretaris treft u aan op de achterzijde van De Colve.

De ledenlijst met namen en adressen is te vinden op de ledensectie van onze website, waar u met een toegangsnaam en password kunt binnengaan. Zie voor deze toegangsgegevens de convocatie. Het adresbestand telt 134 adressen in Nederland en 56 adressen buiten Nederland.

Nienke (H.J.) Kolff, secretaris

In memoriam

Peter Alexander van Santen Kolff

4 juni 1947 - 11 januari 2021

Onze broer is in 1947 geboren als eerste kind en enige zoon van Renske Tempel en Louis Frederik van Santen Kolff (Jarenlang Archivaris van onze familievereniging). Peter was de laatste in de mannelijke lijn van de naam van Santen Kolff. Deze naam is in de 18e eeuw ontstaan toen ene heer Jacob Jan van Santen kinderloos zou sterven en zijn bezittingen wilde nalaten aan zijn rentmeester Kolff op voorwaarde dat hij de naam van Santen zou aannemen. Jacob Kolff wilde echter de naam combineren waardoor hij slechts de helft van de erfenis kreeg; de andere helft ging naar de armen van Middelharnis.

Peter werd naast zijn auto op de oprit van zijn huis dood gevonden door een buurman die zijn hond uitliet. Waarschijnlijk was hartfalen de doodsoorzaak; zijn gezondheid liet al langere tijd te wensen over.

Peter was totaal geen studiehoofd, maar hij kon alles maar dan ook alles met z'n handen en was technisch zeer begaafd. Hij werkte jarenlang als gespecialiseerd kraanmachinist op een van de hoogste kranen van de wereld in de offshore Industrie; verantwoordelijk en uiterst precies werk. Op gigantische werkschepen in de Golf van Mexico legden ze pijpleidingen aan en bouwden Booreilanden. Later bemande hij olieplatforms in de Noordzee, waarvoor hij zware trainingen moest volgen zoals bijvoorbeeld hoe een helikoptercrash te overleven.

Samen met zijn eerste vrouw Jopie ter Avest koesterde hij de droom een wereldreis te maken op een zelfgebouwd zeewaardig jacht. Het huwelijk strandde echter; de droom is nooit gerealiseerd en wij hebben een complete werf met de S Spant romp plus alle benodigde onderdelen geërfd.

In 1992 hertrouwde

Peter met Natasa Nemanska, dochter van Tsjechische vrienden van onze ouders. In 2014 ging Natasa terug naar Praag om bij haar oude zieke moeder en gehandicapte zoon te zijn, terwijl Peter ieder weekend in Hoog Keppel voor onze moeder mantelzorgde. Met Peters overlijden is de naam van Santen Kolff nu bijna uitgestorven.



*Inger van Santen Kolff (CA XVII2)
Saskia van Santen Kolff (CA XVII3)*

In memoriam

Pieter (Pim) Kolff

25 februari 1926 - 31 mei 2021

Op 25 februari 1926 werd Pim geboren in Rijswijk, een dorp waar zijn ouders kort tevoren waren komen wonen. Hij groeide op als oudste van het gezin dat, pas toen Pim 7 jaar oud was, werd uitgebreid met zijn zusje Wilhelmina (Mien). Zijn lagere school bracht hij door op de "Haagsche SchoolVereeniging", nog immer gevestigd in het prachtige WillemsPark. In 1938, toen Pim 12 jaar oud was, verwisselde hij de lagere school voor het "Nederlands Lyceum". Het leuke was dat dit Lyceum verschillende sportclubs had, waaronder een roeiclub. Omdat zijn vader ook in zijn jonge jaren de roeisport had beoefend, werd Pim enthousiast gemaakt voor deze sport. Van 1938 tot 1944 is Pim tijdens zijn gehele middelbare-school-tijd actief roeier gebleven, en later ook een enthousiast instructeur.

De inval door de Duitsers op 10 mei 1940 heeft Pim van dichtbij meegemaakt. Zo heeft hij vanuit zijn slaapkamer de luchtlandingen en de strijd om het toenmalige militaire vliegveld Ypenburg beleefd. De schooljaren tijdens de oorlog hadden voor hem en zijn medescholieren een hechte band opgeleverd; zo sterk zelfs dat tot 10 jaar geleden er elk jaar een schoolreünie werd georganiseerd die hij trouw bezocht. In het laatste volle oorlogsjaar 1944, toen hij 18 jaar oud was, behaalde Pim zijn examen HBS. In datzelfde jaar en tijdens de hongerwinter van 1945 moest hij regelmatig onderduiken om aan de Duitse arbeidseinsatz te ontkomen.

Omdat Pim voor de militaire dienst was afgekeurd, kon hij al in september 1945 beginnen aan zijn studie werktuigbouw in Delft. Tijdens zijn studententijd was hij enthousiast zeiler, en heeft vele zomers doorgebracht op de 'pampus' van zijn vader. Na zijn afstuderen is hij zijn carrière begonnen bij de Nederlandse Octrooiraad in Den Haag; later overgegaan in de Europese OctrooiRaad in Rijswijk.

vervolg op pagina 4



In 1957 trouwde hij met Hanneke Schuurman.

In de jaren '60 en '70 was vader ook actief als secretaris en penningmeester van de eerdergenoemde Haagsche SchoolVereeniging.

Ook de roeisport pakte hij vanaf 1972 weer op, maar nu bij de Haagsche roeivereniging 'De Laak'. Vele

jaren heeft hij zich ingezet als instructeur waarvoor hij in 1984 werd beloond met het ere-lidmaatschap van deze vereniging.

Op 62-jarige leeftijd ging Pim in 1989 met pensioen. In de jaren die volgden kozen hij en Hanneke er voor een rustig bestaan te leiden. Aan verre reizen was geen behoefte, en

"Nederland is ook mooi" was hun motto. De laatste jaren van zijn leven werden steeds meer zorgelijk. Niet alleen liet zijn eigen gezondheid hem soms in de steek, ook de gezondheid van Hanneke werd steeds slechter. Toen zij in 2015 geen betere oplossing zagen dan te verhuizen naar een aanleunwoning in Wassenaar viel hem het afscheid van Rijswijk zeer zwaar. Het overlijden van Hanneke in oktober 2016 en een zware operatie in april 2018 waren tegenslagen waar hij zich moedig doorheen heeft geslagen. Tot op de laatste dag heeft hij toch kunnen genieten van de mooie dingen in het leven die hem waren gegeven. Geheel onverwacht is hij maandag 31 mei kort na het opstaan onwel geworden en overleden.

Pim is bij Hanneke begraven op de begraafplaats "Oud Eik en Duinen" in Den Haag naast zijn ouders en grootouders.

Peter Kolff (CBCD XVIIbb2)
Nienke Kolff (CBCD XVIIbb1)

In memoriam

Marian Charlot (Lot) van Meerten-Kolff

24 april 1936 - 20 juli 2021



In memoriam

Hermina Elisabeth Cornelia (Liesbeth) Huijssoon-Kolff

12 januari 1928 - 1 oktober 2021

In memoriam
Ronald Willy de Ruuk
 5 juni 1941 - 4 februari 2022



In liefde losgelaten

Ronald Willy de Ruuk

5 juni 1941
 Djenber

4 februari 2022
 Amsterdam

Joyce de Ruuk - Kolff van Oosterwijk
 Marenne en Aschwin
 Nina en Frido
Stijn, Maarten, Reena
 Eleonore en Niels
Loua, Ilan

Gustav Mahlerlaan 266
 1082 ME Amsterdam

Wij nemen in familiekring afscheid.



In memoriam
Monique Gertrudis Maria Kolff-Kamphuis
 23 mei 1967 - 21 februari 2022

In memoriam
Bernard Donker
 5 januari 1936 - 7 april 2022

Intens verdrietig hebben wij, na een mooi leven, afscheid genomen van mijn allerliefste, onze pap, pappa, vaders, opa en opij

Bernard Donker
 - Ben -

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Schiedam, 5 januari 1936

Warnsveld, 7 april 2022

Warnsveld	Sylvia Donker - Kolff
Harmelen	Sabine en Harri Sanne en Jeroen Lotty Tessy en Dinaar, Noe
Lasaka, Zaitiba	Sander en Alexandra Tim Flora
Heerlade	Duncan en Justa Niels Jens

Bislaan 12a
 7231 DH Warnsveld

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Van de archivaris

FAMILIE KOLFF IN NEDERLAND'S PATRICIAAT

Zoals vorig jaar is bericht, heeft 2020 vooral in het teken gestaan van het opstarten van de werkzaamheden om ons geslacht opgenomen te krijgen in het Nederland's Patriciaat (het blauwe boekje). Dankzij Marius is onze genealogie zeer goed bijgehouden. Volgens de contactpersoon van de Stichting Het Blauwe Boekje, die de uitgave van het Nederlands Patriciaat verzorgt, was dit een prima basis.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Nadat alle leden een verzoek om aanvulling hebben ontvangen in april 2021, hebben gelukkig velen hierop gereageerd en de gevraagde gegevens aangevuld. Verschillende familieleden hebben vanuit een uit vrijwilligers bestaand werkgroepje deze gegevens verzameld. Zodat deze gegevens nu aangeleverd kunnen worden.

Verwachte uitgave NP98

Hoewel het de verwachting was dat de nieuwe uitgave al in 2022 zou plaatsvinden, is dit helaas vertraagd door omstandigheden bij De Stichting Het Blauwe Boekje. De verwachting is dat deze uitgave in 2023 gerealiseerd wordt. De Stichting Het Blauwe

Boekje, waar geregeld contact mee is onderhouden, zal deze uitgave verzorgen.

In deze nieuwe uitgave worden zowel de gegevens van de website als de nieuwe door u aangeleverde gegevens opgenomen. De gegevens van de website zijn gebaseerd op de vorige uitgave van het Nederlands Patriciaat (NP 95).

Website

Bij het verschijnen van de nieuwste uitgave met de opname Kolff zal ook de genealogie op de website geactualiseerd zijn. U kunt dan zowel in het boekje als op de website de gegevens inzien.

Benjamin Kolff (CBCA XIXn)



HET FAMILIEFONDS

Omdat nu al twee jaren geen familiedag is gehouden en de laatste jaren in De Colve geen aandacht aan het bestaan van het Familiefonds is geschonken, is het goed dit Familiefonds nu weer onder de aandacht te brengen.

Sinds jaar en dag beschikt de Familievereniging over een Familiefonds. In de statuten is vastgelegd dat het Fonds op solide wijze ten name van de vereniging moet worden beheerd. Het Fonds valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur dat middelen beschikbaar kan stellen tot steun aan behoeftige Familieleden. Steun wordt ook wel verleend als een lening.

Tijdens de ledenvergadering op de Familiedag 2007 kreeg het bestuur de boodschap mee het Fonds voor een breder doel aan te wenden dan alleen ten behoeve van "de behoeftige Kolff", omdat tot 2007 erg weinig gebruik was gemaakt van dit familiefonds. Hierbij valt ook te denken aan het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van een studiebeurs aan

een familielid dat voor een bepaalde periode in het buitenland gaat studeren.

De statuten van onze vereniging bieden ook de mogelijkheid middelen ter beschikking te stellen die de belangen van de familie Kolff in ruimere zin dienen, zoals: genealogisch onderzoek en publicaties, het instand houden van een familiearchief, het beheren en behouden van historische objecten, het onderhouden en bevorderen van de familieband en het uitgeven van een familieblad.

Indien u, om welke reden dan ook, aanspraak wenst te maken op een bijdrage uit het Familiefonds, kunt u zich wenden tot het Bestuur van de Familievereniging Kolff, dat uw verzoek vervolgens zorgvuldig en discreet zal beoordelen.

*Nienke Kolff (CBCD XVIIbb1),
secretaris*

AFSCHIED NA 28 JAAR

In 1993 ben ik als bestuurder toegetreten tot het bestuur van de Van Cappellen Stichting; gedurende een periode van 28 jaar heb ik met passie de functie vervuld van secretaris-penningmeester.

De Stichting richtte in 1895 het van Cappellenhuis op, waar behoeftige Capelse ouderen gratis onderdak en verzorging kregen. Midden jaren zeventig van de vorige eeuw werd het pand als ouderentehuis gesloten en werden de doelstellingen van de Van Cappellen Stichting aangepast, zodat het werkterrein verder kon worden uitgebreid en de stichting op een breder maatschappelijk vlak actief zou kunnen zijn.

Het doel van het vermogensfonds luidt thans: "de behartiging van de belangen van behoeftige bejaarden en het ondersteunen

van sociale, culturele en algemene belangen van de inwoners in de gemeenten Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen aan den IJssel."

Na een bestuursperiode van 28 jaar werd het nu echt wel tijd om afscheid te nemen. Ter gelegenheid van mijn afscheid werd op 28 september 2021 een mooie donatie gedaan aan het Maritiem Museum Rotterdam en vond aldaar een gedenkwaardige bijeenkomst plaats om mijn afscheid een bijzonder tintje te geven.

*Anthony E. Kolff
(CBCB XVIIIq)*



Foto: Anthony Kolff, 3e van links

STICHTING CORNELIS GEERTRUYUS KOLFF

Om familiestukken goed te kunnen bewaren voor het nageslacht richtte Dirk Kolff (CBCA XVIIIIn) in 1989 de Stichting Cornelis Geertruyus Kolff op. De aanleiding was, dat hij een aantal familieportretten en andere met de familiegeschiedenis verbonden voorwerpen bezat, die hij van zijn vader (en die weer van zijn vader enzovoorts, teruggaande tot Cornelis Geertruyus Kolff, CBC XIIIg, 1788-1867) had geërfd. Om het behoud ervan voor de familie te garanderen, leek de stichtingsvorm het meest aangewezen middel.

Door de voorwerpen in deze Stichting onder te brengen kon voorkomen worden dat deze schilderijen en andere voorwerpen ooit in andere handen zou overgaan. Zoals Dirk vaak met een knipoog zegt: "Dat we onze oudtantes en ooms niet op het Waterlooplein zien liggen". De verzameling is in de loop der jaren flink gegroeid, naast schilderijen van voorouders omvat het bezit van de Stichting familiestukken zoals glaswerk, zilver, porselein en andere waardevolle objecten die met de familiegeschiedenis te maken hebben.

Het doel van deze stichting is dus het beschermen, waar nodig verkrijgen maar in ieder geval in stand houden van ons

familie-erfgoed. De stichting krijgt soms bepaalde voorwerpen uit een erfenis of koopt een familiestuk zoals bijvoorbeeld een familieportret aan. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Dirk Kolff (CBCA XVIIIIn), Ben Kolff (CBCA XVIIIp), Marius Kolff (CBCD XVIIw4), Nienke Kolff (CBCD XVIIbb1) en Hugo Kolff (CBCB XIXp). Een van de grote zorgen van het bestuur is momenteel het toekomstbestendig onderbrengen van de familiestukken.

Familieleden die waardevolle familiestukken in de Stichting willen onderbrengen, om ze zodoende voor de familie veilig te stellen, kunnen deze onderbrengen in deze Stichting. Het gaat vooral om objecten die van belang zijn voor de familiegeschiedenis. De stichting wordt eigenaar van deze objecten; u kunt de stukken zelf in huis behouden, maar ze kunnen ook bij andere familieleden worden ondergebracht. Ze zijn dan, bij wijze van spreken, uitgeleend. Alles steeds in goed overleg. Dit is een manier om belangrijke familiestukken binnen de familie te houden. Voor meer informatie neemt u contact op met Dirk te Zoeterwoude, de voorzitter van de Stichting.

Marius Kolff (CBCD XVIIw4), Den Haag

De portretten werden gebruikt als wenskaart in december 2021. Deze portretten zijn in eigendom van de stichting. Het betreft het echtpaar Kolff-van Duyren (gehuwd 1671).



*Helvetia's bij het Willemsplein, ca. 1921
W.A. van Voorden.*

Dit schilderij waarop schepen van de Rederij Helvetia zijn afgebeeld werd geschilderd in ca. 1921 door de bekende Rotterdamse schilder August W. van Voorden. Het kwam door een erfenis in het bezit van de kleinzoon van de toenmalige (1921) mede-eigenaar van deze rederij. Nadat het met hulp van de stichting werd gerestaureerd is het door mij aan de stichting gedoneerd. Voorlopig hangt het nog in de hal van mijn appartement.

EEN ZEEUWSE LEGENDE TOT LEVEN GEBRACHT

Toen ik in 2003 als hoogleraar Geschiedenis van Zuid-Azië in Leiden met emeritaat was gegaan, bleef ik nog jaren bezig met een boek over vroeg koloniaal Brits bestuur in de boerensamenleving van Noord-India. Daarna werd het moeilijk om, zoals ik altijd had gedaan, lange tijd in India en Engeland door te brengen en er onderzoek te doen in archieven. Het moet in 2008 of 2009 zijn geweest, dat de historicus Vincent Klooster zich wendde tot onze familievereniging met het plan om de levensherinneringen van de zeeofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835, B XII d), waarvan hij het handschrift had gevonden, uit te geven. Dat is toen, met de gulle steun van de familievereniging, ook gebeurd. Het vereiste nog heel wat onderzoek, maar in 2011 verschenen die herinneringen in de reeks van de Linschoten-Vereeniging bij de Walburg Pers in Zutphen. Ik schreef er een inleiding bij, waarin ik veel aandacht besteedde aan de gebeurtenissen van januari en februari 1795 in Vlissingen, die D.H. Kolff als commandant van een marineschip aan den lijve meemaakte. Het waren dramatische maanden. De Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden stortte ineen, en temidden van muiterij en straatschenderij door de matrozen van de in de haven van Vlissingen vastgevroren schepen verscheen de Bataafse Republiek op het toneel. Ik had mijn schooljaren in Vlissingen doorgebracht, maar vermoedde niet, dat zulke heftige en voor het land beslissende gebeurtenissen zich er hadden afgespeeld. Het smaakte naar meer.

En er was veel meer. Om een paar dingen te noemen: in de jaren '80 van de achttiende eeuw behaalden Vlissingse kapers enkele spectaculaire successen tegen de Engelse vijand. Korte tijd later, in de patriottentijd, ontladde zich de woede van de gilden en de burgerij over het verlies van hun rechten in een dagenlange plundering van de huizen van tientallen regenten. Ook over de smokkelhandel in Schiedamse jenever op Engeland, de kurk waarop de Vlissingse economie lange tijd dreef, bleek een boeiend verhaal te vertellen, vooral na 1803, toen Napoleon de brutaliteit had in het 'Bataafse' Vlissingen de staat van beleg uit te roepen. Hij verbood de smokkelhandel, waarna de Franse bevelhebber die winstgevende bedrijvigheid naar zich toe trok en doodleuk voor eigen rekening voortzette. Pas Koning Lodewijk Napoleon maakte een einde aan die misstand.

Nu en dan kwam ik in de archieven de namen van de gebroeders Jacob en Frans Naerebout tegen, de loodsen die in 1779 tot twee keer toe in stormweer uitzielden om 87 opvarenden van de Oost-Indiëvaarder de Woestduin te



redden, een daad die hen tot landelijk bezongen 'Bekende Nederlanders' maakte. In begin 1946, toen wij van Rotterdam naar Vlissingen verhuisden (mijn vader werd er burgemeester), stond op de boulevard nog een rest van het vanuit Zeeuws-Vlaanderen in 1944 kapotgeschoten beeld van Frans Naerebout. Alleen zijn knieën, zijden kousen en schoenen met gespen waren er nog van over. Op de lagere school leerden we het Zeeuwse volkslied, dat zingt van het "Zeeland, dat immer hoog in eere houdt den onverschrokken Naerebout". En in 1952, op een stralende augustusdag, was ik er op het Bellamypark bij, toen een nieuw standbeeld van deze held, van de hand van Philip ten Klooster, werd onthuld. Toch was er weinig over Frans Naerebout en zijn al in 1793 gestorven broer Jacob overgeleverd. Het verhaal bleef beperkt tot enkele reddingen van mensen en schipbreukelingen en hoe Frans zijn leven had

beëindigd als oppasser van de vuurbaak bij het Sas van Goes op Zuid-Beveland. In de archieven was nooit naar hem gezocht. Een paar spannend geschreven jongensboeken, daar moest Zeeland het mee doen.

Gaandeweg mijn onderzoek, vooral in de VOC- en de marine-archieven in Den Haag, kwam ik heel wat meer over het tweetal te weten. Zo was Frans Naerebout de loods die in 1804 het vertrouwen won van admiraal Carel Verhuell. Hij loodste toen Napoleons invasievloot – honderden schepen, bedoeld voor een landing in Engeland, die tenslotte niet doorging – vanuit Vlissingen naar Oostende. Het was roerend te merken hoe Verhuell later als minister van marine zich steeds bleef bekommeren om Frans Naerebout, zijn zoons en zijn neef, allen begaafde zeelieden en loodsen. Hun reputatie moet ijzersterk zijn geweest.

Zo ontstond het idee om de bewogen geschiedenis van het Vlissingen van die tijd aan te vullen met het verhaal van de loodsenfamilie Naerebout en het op die manier te verlevendigen vanuit een meer persoonlijke hoek. Dat leverde een vrij dik boek op. Ik wilde ook recht doen aan de periode, die Frans en Sara Naerebout doorbrachten aan het Sas van Goes, waar Frans tenslotte ook sluiswachter en havenmeester werd. Daar in de Wilhelminapolder duikt in het verhaal zo ineens Adrianus Quirinus Kolff (1745-1826, CB XII f) uit Middelharnis op, van wie bijna onze hele familie afstamt; hij kwam er als adviseur deskundig in het beheer van nieuw ingepolderd land.

Dankzij Ad Tramper, de archivaris van Vlissingen, zijn ongeveer honderd illustraties opgenomen in de tekst. Een aantal Zeeuwse fondsen droeg aan de uitgave bij. De Walburg Pers zorgde voor een stijlvolle vormgeving. Zie verder www.walburgpers.nl, waar ook de verantwoording van de vele gebruikte bronnen is te vinden.

Dirk Kolff (CBCA XVIII n)

FAMILIEVERENIGING KOLFF OP FACEBOOK

Op veler verzoek heb ik in 2016 de besloten groep voor de Familievereniging Kolff op Facebook opgericht. We moesten meer zichtbaar zijn en actuele berichten kunnen posten. Wel, daarom startte ik toen deze groep. Sindsdien hebben zich 101 leden aangemeld. De aanmeldingen voor deze groep worden altijd gecontroleerd door een paar daartoe benoemde personen. Er kunnen dus nooit vreemden toegang tot krijgen. Wel hebben enkele belangstellenden die geen lid van de Familievereniging zijn zich aangemeld en hun lidmaatschap werd toen goedgekeurd, net zoals dat met het lidmaatschap van de Familievereniging gaat.

Het valt mij op dat er nauwelijks belangstelling is voor deze groep. Uiteindelijk ben ik de enige (op een enkele uitzondering na) die in deze groep berichten plaatst. Toen Oscar Endtz (CBCD XVIx2-zn) nog leefde was hij de enige andere die

veel interessante berichten plaatste. Ik wil het nog een jaartje aankijken, maar blijft het zo dat ik de enige ben die postings doet en dat daar dan ook nog maar heel summier op wordt gereageerd, dan sluit ik die groep weer af. Laat merken dat je dit op prijs stelt en post er iets in. Geef 'likes' of zet een antwoord onder een posting dan merk ik dat er op wordt gereageerd. Een argument dat er tegenwoordig ook veel mensen op Instagram, TikTok of andere kanalen zitten is mogelijk valide, maar ik schat in dat belangstellenden onder de familieleden toch het meeste in de 'Facebook-groep' vallen. Overigens zal het zeer aangemoedigd worden wanneer een familielid bijvoorbeeld jongere leden via Instagram wil gaan bereiken met een eigen groep.

*Marius Kolff (CBCD XVIIw4), Den Haag
voorzitter*



WEBSITE KOLFF.NL



De website van de Familievereniging Kolff bestaat al sinds 1996. Sindsdien heeft eenmaal een vernieuwing plaatsgevonden. Hoewel sinds deze vernieuwing de site nog altijd goed werkt is deze vernieuwing mede ingegeven door de functionaliteit van het onderhoud van de website. Sinds de start heb ik er grotendeels alleen aan gewerkt. Aanvankelijk als secretaris van de Vereniging, maar sinds 2006 als voorzitter. Ik vind dat dit eigenlijk niet kan. Dat anderen het niet gemakkelijk konden overnemen had te maken met het ontwerp dat geheel in html en xhtml functioneerde. Dat doen feitelijk alle websites, maar het was moeilijk om alles over te zetten naar een algemeen gebruikelijk programma ook

voor mensen zonder kennis van de internettaal. Reeds geruime tijd riep ik binnen de familie op om hulp bij het werken aan deze website. Echt goed gelukt is dat nooit. Als back-up is nu wel bestuurslid Barbara Kolff van Oosterwijk actief. Van het bestuur kreeg in een paar jaar geleden het akkoord om geld uit te geven aan een professionele bouwer. Het bleek nog moeilijk om die te vinden, maar uiteindelijk is dat dit jaar gelukt. Misschien is met enig hangen en wurgen de nieuwe website wel actief wanneer deze De Colve verschijnt. Mocht dat niet het geval zijn ga dan later even kijken. Met het laten bouwen van een nieuwe website is hij ook goed toegankelijk voor mobiele telefoons. Er is gekozen voor een geheel nieuw uiterlijk. Ga dus gauw eens kijken. Het is spannend om te zien hoe het ook anders kan!

*Marius Kolff (CBCD XVIIw4), Den Haag
voorzitter*



HALLO!

Je ziet het goed! Dit jaar wordt de allereerste jongerendag georganiseerd voor en door onze familie Kolff. Al een tijdje zijn wij druk bezig met brainstormen, vergaderen en regelen, maar eindelijk is het zo ver. Hier moet je bij zijn! Voor maar 10 euro kan jij al mee naar deze volledig verzorgde dag vol activiteiten; lunch en diner zijn ook inbegrepen. Voor de liefhebbers is er daarna nog altijd de mogelijkheid om een terrasje te pakken. Mocht er animo zijn gaan we kijken naar eventuele overnachting. Meld je dus aan en laat je verrassen! Tot in oktober.

Veel liefs van de Jongerencommissie

Marit, Coen, Rosan, Alle, Fenna, Sybe, Hester, Victor en Olivier

CORONAJAAR

In de Colve van vorig jaar vertelde ik over mijn wandelingen langs de Vecht, geïllustreerd met foto's. Vooral tijdens de pandemie was dat heerlijk.

Nog steeds loop ik mijn rondjes in onze Vecht omgeving en geniet ik. De pandemie heeft ook het afgelopen jaar daar invloed op gehad. Maar gelukkig zijn op het moment dat ik dit schrijf de restaurants weer open en kan iedereen weer op de terrassen genieten van de zon. Zelfs in maart. Hopelijk blijft de pandemie beheersbaar en zal in het najaar niet weer toeslaan. Maar niets is zeker in het leven.

Inmiddels wordt het nieuws beheerst door oorlog. De verschrikkingen die mensen moeten ondergaan, gaan ons begrip te boven.

En toch, gaat het leven door. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we na 2 jaar weer een familiedag houden. En dat doen we ook. Een ontmoetingsmoment, waar na de eerste begroetingen weer gesprekken op gang komen.

Het programma voor de familiedag, waarvoor Wouter in 2020 al een aanzet had, heeft 2 jaar liggen wachten en zal, hopen we, iedereen inspireren om te komen. Ook de mensen binnen de familie die niet, of niet vaak, van de partij waren. Kom!!

Dan kunnen we de Colve volgend jaar weer vullen met foto's van de familiedag.

Maar déze Colve wil ik nog wat foto's met jullie delen, genomen tijdens de wandelingen in mijn omgeving. Ik hoop dat jullie het leuk vinden.

Marijke (Vis-)Kolff
(AB XVIc3a)



Aan de wandel met jongste kleindochter kwamen we een koets (Omnibus) tegen uit Stalhouderij Zadelhoff.



Langs de Vecht



Langs de Vecht

MIDDELHARNIS, REPLICA VAN EEN SCHEEPSJOL



Een paar jaar geleden (2017) vond de familiedag plaats in Middelharnis. Dit stadje heeft veel Kolff-linken. Vooral op het gebied van scheepvaart. Bijvoorbeeld de MD10 een beugsloep die ooit werd gebouwd in Middelharnis op de rederij van de familie Kolff. Deze MD10 was na vele omzwervingen weer in Middelharnis voor een (grootscheepse) renovatie. Aan dit project heeft de familievereniging toen een bijdrage gedaan.

Vorig jaar ontving voorzitter Marius een uitnodiging uit Middelharnis om aanwezig te zijn bij de officiële overdracht aan de SVHM (Stichting Visserij Historie Middelharnis) van een replica van een jol, een kleine roeiboet, waarmee de beugsloepen vroeger waren uitgerust.

Deze overdracht was het slotstuk van een project van 8 maanden, waarin er door een groep vrijwilligers op ambachtelijke wijze is gebouwd aan de blaaksloep, replica van een scheepsjol.

Wat heeft onze familie hiermee te maken, zult u zeggen...

De blaaksloep zou bij deze overdracht de naam Cornelis krijgen, een verwijzing naar de laatste reder uit het geslacht Kolff in Middelharnis. En de vraag was of er ook iemand bij aanwezig wilde zijn van de familie Kolff.

Hoewel ik niks weet van beugsloepen en jollen, zijn wij (Rob en ik) daar toen geweest. Om er ook een uitje van te maken, bedachten we om een overnachting te boeken in B&B Het Kolffje. Helaas was dat vol, maar we hebben ergens anders kunnen overnachten.



Het was sowieso een leuke bijeenkomst. De wethouder doopte de jol en we zagen dat het bootje ook nog kon varen. Het is een prachtig exemplaar, zelfs ik kon zien dat er veel oud ambacht in zat.

Het werd zeer gewaardeerd dat er een Kolff aanwezig was en onder het genot van een drankje en een hapje werden leuke gesprekken gevoerd.

Voor meer informatie en foto's kunnen jullie de site svhm.nl bezoeken en doorklikken naar 'de bouw van replica etc.'

*Marijke (Vis-)Kolff
(AB XVIc3a)*



IN 50 JAAR

HOE NEDERLAND VERANDERDE SINDS 1970

In 2020, aan de vooravond van mijn vijftigste verjaardag, bekroop mij het weemoedige gevoel dat ik oud werd. Maar dat ik ook een mijlpaal had bereikt die ik niet zomaar mocht laten passeren. Dat was de aanleiding voor dit boek. Een terugblik, een buiging voor de vergankelijkheid. Maar vooral een ode aan de vooruitgang en het menselijke doorzettingsvermogen.

Dit boek bestrijkt een halve eeuw. In 27 portretten van mensen met uiteenlopende karakters en achtergronden heb ik de tijd even stil gezet met mijn camera. De levensverhalen die ik uit hun mond optekende, vormen daarnaast een persoonlijke en betrokken getuigenis van de voorbije vijftig jaar.

Wat is er allemaal veranderd? De antwoorden op die vraag laten zien hoe snel de tijd is vergleden. Van krijtbord en doorloper tot laptop, internet en klapschaats, van losse suiker en zakjes rijst naar kant-en-klaarmaaltijden, van dieselauto en milieuvervuiling naar zonne-energie en natuurbehoud. Maar uit de gesprekken die ik voerde, kwam vooral naar voren dat de tijd geen grip heeft gekregen op de bezieling, inzet en veerkracht van mijn gesprekspartners. Een doodgeboren kindje wordt niet langer weggemoffeld, Theo mag zich nu Tanja noemen, roodharigen zijn trotse gingers en de tandarts zegt dat (bijna) niemand meer angst voor hem heeft.



De portretten en verhalen heb ik aangevuld met beelden van oude attributen en historische foto's, waardoor de Nederlandse geschiedenis van die 50 jaar duidelijker naar voren komt.

De voedingsdeskundige ligt tussen de groente en fruit, de verpleegkundige is meerdere malen afgebeeld tijdens al haar taken rondom het bed van een patiënt, de foto bij het verhaal over psychiatrie is geïnspireerd door de filmposter van 'One flew over the cuckoo's nest'. Sommige foto's zijn met studiobelichting gemaakt, sommige foto's bij de mensen zelf (binnen of buiten) en sommige foto's zijn het resultaat van creatieve photoshop-technieken. Steeds een bijzonder beeld, dat was mijn bedoeling.



*Het boek kost €19,70
(exclusief verzendkosten)
en is te koop
via mijn website:
www.ekf-foto.nl*

Ellen J. Kolff
(AB XVIIa2)

SUMMARY IN ENGLISH OF MAIN ARTICLES OF DE COLVE XXVI, 2022

From the Chairman (p. 1)

This year will be the third time we attempt to have the Family Reunion at Nimmerdor in Amersfoort and thinks we will be able to truly have that meeting after the corona pandemic restrictions. This year we will have a novelty: a young Kolffs reunion. The announcement is placed in this issue.

In a couple of years we will celebrate the 100-years jubilee of the Association. Chairman asks for ideas for this celebration.

The website is currently being renewed. It is not sure whether this will be ready when this De Colve is being delivered at our members' homes. Please go and have a look once it is finished. If not yet finished you may want to have a look a couple of weeks later. This also affects our registration for the Family Reunion: this can be done either on the website or by completing the paper form and return it to the secretary. If the website is not yet completely functional the paper form is the only option.

From the Archivist (p. 6)

Reports that the new issue of Nederlands' Patriciaat has been delayed due to organizational problems at the Stichting Het Blauwe Boekje but is now expected to be finalized in 2023. Most family members have responded to the calls for updates by the committee that has worked to get all details up-to-date.

The Familiefonds (p. 7)

Since the start of the Association a fund has been created for assistance to Kolff's in need. If assistance is given this is done mostly as a loan. It has only been necessary to use this on a few occasions. Since 2007 it has been made possible to extend the purpose of this fund to items of general interest for the family.

Afscheid na 28 jaar – Farewell after 28 years (p. 7)

Anthony tells us about his farewell as a board member with the Van Capellen Stichting at the Maritime Museum in Rotterdam. At this farewell a great donation was made available for this museum.

Stichting Cornelis Geertruyus Kolff (p. 8)

This foundation was set up to safeguard historical items of the Kolff family. Items such as paintings, rings with coats of arms, glass and silverware such as trays with inscriptions. Family members can donate important items to this Foundation. The foundation is financially supported to a certain extend by the Kolff Family Association. Donations from other members of the Family are welcome. Financial support is needed for the maintenance of the items. One of the greater concerns of the foundation is future storage.

Een Zeeuwse Legende (..) – A Zeeland Legend (..) (p. 9)

On April 29 at Vlissingen the first edition of 'Frans Naerebout, en het Vlissingen van zijn tijd' will be presented. In this article in De Colve author Dirk Kolff writes about how the idea grew to write this historical work. For example: he remembers the remnants of a statue of Frans at Vlissingen when he and his family moved there from Rotterdam. In later years a new statue was erected. In the archives he visited for other research, like that of Dirk Hendrik Kolff (1761 – 1851) a publication made possible by our Association, he often came across the names of Frans Naerebout and his brother Jacob. Then Dirk Kolff got the idea to write about Frans and the history of Vlissingen in those troubled times.

Facebook (p. 10)

Following the request of some members Marius introduced a closed group (members only) for the Kolff family on Facebook. Today he must conclude that this group is not in use very much. This is not an age-issue, Marius thinks the target of family related groups on internet is somewhat older than those on Instagram or TikTok. If younger members of the family would like to start something such a group for the family on those channels he would encourage that. For now, Marius will see how this Facebook group develops during the coming year and then, if necessary, close it.

Website (p. 10)

The board agreed, already a couple of years ago, that the renewal of the Kolff.nl website can be outsourced. It has been difficult to find someone to work on this renewal of the website, but after good results for the website of his work (stieren.net) Marius found a suitable person from a small organization. Currently this renewal is in progress and hopefully by the time you receive this De Colve the new website will be ready. It is for this reason that we cannot yet say that registration for this year's Family Reunion through the website will be possible or not.

Young Kolff's Reunion (p. 12)

Target group is family members between 18 and 28 years. More information, please mail: kolffjongerendag@gmail.com or send an SMS or message app to Hester: +31 6 2066 8902. Of course these young members are also very much welcome at the regular Family Day in June of this year!

Corona Walks (p. 12)

Marijke made many beautiful walks in nature during the corona pandemic restriction. She hopes to see many family members in this year's Family Day but wanted to share some of her pictures of her walks as well.

A Shipyol Replica (p. 13)

A couple of years ago the Family Day was held at Middelharnis where we visited the fishing vessel MD10 that was in restoration at the shipyard Menheerse Werf. This year Marijke and her husband went on invitation to the handing over of this Ships Yol to the Stichting Visserij Historie Middelharnis (Middelharnis Fishing History Foundation) and the shipsyol (or barge) would be baptized Cornelis Kolff after the last of the owners of the larger shipping companies at Middelharnis.

Hoe Nederland veranderde sinds 1970 (p. 14)

The changes the Netherlands went through since 1970 have been described in Ellen J. Kolff's book. She interviewed and photographed 27 persons who shared their experiences over the past 50 years. Moreover, images have been used to illustrate the stories. Check her website <http://ekf-foto.nl>.

*Marius Kolff (CBCD XVIIw4),
The Hague*

Bestuurs- vergadering met behulp van ZOOM



V.l.n.r.:
Julius Marius Marijke
Marit Nienke Barbara
Friso Benjamin Wouter

Ereleden:

Tot Ereleid van de Familievereniging Kolff zijn benoemd:

Dirk Herbert Kolff, Naarden (CBCA XVIp)
Johannes Marius Kolff, Wassenaar (CBCD XVIv)
Herbert Dirk Kolff, Rotterdam (CBCA XVIIo)
Willem Kolff, Driebergen (CBCF XVIy)
Herman Kolff, Wassenaar (CBCD XVIIw)
Ir. Ale Reinard Kolff van Oosterwijk, Wassenaar (CCA XVIIjj)
Cornelis Laurentius (Cees) Kolff, Rotterdam (CBCB XVIIIp)
Mariette S.T. Kolff- Reinders, Rotterdam (CBCB XVIIIp)
Dirk Herbert Arnold Kolff, Zoeterwoude (CBCA XVIIIIn)



Bestuur van de Familievereniging Kolff

Voorzitter:

Marius Kolff (CBCD XVIIw4)
Prins Hendrikstraat 58A
2518 HT Den Haag
Tel: 06 12 322 697
marius.kolff@gmail.com

Vice-voorzitter:

Wouter Kolff (CBCB XVIIIp4)
Singel 520
3311 HP Dordrecht
Tel: 06 41 344 765
wouterkolff@hotmail.com

Secretaris:

Nienke Kolff (CBCD XVIIbb1)
Amerongseberg 45
3524 LM Utrecht
Tel: 030-2 883 843
n.kolff@gmail.com

Penningmeester:

Friso Kolff (CBB XIXi)
Koningslaan 65
1406 KG Bussum
Tel: 06 21 542 868
c.f.kolff@gmail.com

Archivaris:

Benjamin Kolff (CBCA XIXn)
Prattenburg 27
3452 NN Vleuten
Tel: 030 - 2 761 753
bj_kolff@hotmail.com

Bestuursleden:

Marijke Kolff (AB XVIc3a)
Hoefijzer 29
3632 WC Loenen aan de Vecht
Tel: 0294 - 237 073
marijke.kolff@gmail.com

Bestuursleden (vervolg):

Julius Kolff (CBCF XVIIIx)
Van Slingelandtlaan 5
2101 BP Heemstede
Tel: 06 10 037 196
juliuskolff@hotmail.com

Barbara Kolff van Oosterwijk
(CCA XVIIIx1)
Witte Kruislaan 43
1217 AM Hilversum
Tel: 035 - 750 4918
barbara.kolff@me.com

Marit Kolff (CBCF XVIIIdd1)
Bosscheweg 13
5261 AB Vught
Tel: 06-22 177 427
marit.kolff@hotmail.com

Colofon

Redactie:

De redactie is gevormd door: Nienke, Marius, Julius.

E-mail redactie via Nienke: n.kolff@gmail.com

Graag ontvangt de redactie van de lezers kopij en/of foto's over Kolffen-gebeurtenissen.

De Colve verschijnt 1x per jaar in een oplage van 250 exemplaren.

Rekeningnummer Familievereniging Kolff:

NL84 INGB 0000 0426 43

Adreswijzigingen en andere personalia:

U kunt adreswijzigingen en andere gegevens sturen naar de secretaris: n.kolff@gmail.com of u deze gegevens per post sturen (adres secretaris zie bestuur).